

**AVON
TUUR
CLASSICS**

NO 18102

de Seaview-bemanning ontdekt een antieke stad...

HET BEWOONDE DIEPZEE-EILAND

**VOYAGE
TO THE BOTTOM OF THE SEA**



VOYAGE TO THE BOTTOM OF THE SEA

de zee benut



Binnen enkele tientallen jaren zullen duikboten met speciale apparatuur de oceaانبodem afspeuren naar mineralen en olie.



Met onderwater-magnetometers, die de afwijkingen in het magnetische veld van de aarde meten, zal men de vindplaatsen kunnen vaststellen.



Speciaal daartoe uitgeruste onderzeeërs zullen proefboringen doen om na te gaan of de voorraden lonend zijn voor eventuele exploitatie.



De olie zal in drijvende onderwatertanks worden gepompt, die als een trein op sleeptouw worden genomen door onderzee-sleepboten.



In drukke onderzeese gebieden zal het verkeer geregeld worden met elektronische richtinstallaties, die op de zeebodem staan.

het bewoonde DIEPZEE-EILAND

1

Op wel honderd kruistochten over een dozijn zeeën heeft de bemanning van de vermaarde SEA-VIEW nog nooit een dergelijk schouwspel gezien! Uit de diepten van de oceaan wordt plotseling een stuk BEWOONDE AARDE losgescheurd... en pijlsnel naar de oppervlakte geslingerd! Hoe kon daar beneden zo'n vreemd land bestaan, zonder dat de wereld er iets van wist? En wat voor ontzettende kracht heeft het losgetrokken van zijn fundamenteen.....?

G—GOEIE GENADE! Door die onderzeese storing die wij registreerden, is een fantastische ANTIEKE BESCHAVING aan de oppervlakte gekomen!

10/38-702
VOYAGE TO B.O.S. 07-6611

VOYAGE TO THE BOTTOM OF THE SEA

Deze vreemde sage begint in de Ionische Zee.... waar de machtige SEAVIEW proeven zal gaan nemen.....

We zijn nu in het testgebied....en gaan duiken voor de eerste proef!

Okay, admiraal!



En als 's werelds grootste atoomonderzeeër onder het wateroppervlak verdwijnt.....

Als deze nieuwe dwergtorpedoraketten een ZUIVER TRAJEKT volgen, hebben we er in het arsenaal van onze Seaview een ongelooflijk machtig wapen bij, Lee!



Scherpe ogen zien toe hoe de unieke onderwater-raketten gelanceerd worden.....



De nieuwe projectielen, zonder atoomkoppen, schieten op hun doelwitten af.....



...en komen bijna allemaal midden in de roos terecht.....!

Torpedoraketten één, twee en drie RAAK! Drie maal in de roos, admiraal!



Maar één van de raketjes wijkt af van zijn baan en raakt een schijnbaar onbeduidende hoop kleiachtige substantie.....



EN IN DE SEAVIEW.....

ZES van de zeven waren in de roos!
Een prachtig resultaat! De zevende is waarschijnlijk verkeerd afgesteld!
Ik geloof dat we elkaar kunnen feliciteren met dit GEWELDIGE WAPEN, Lee!



Inderdaad, admiraal! Elk jaar wordt de ouwe Seaview GROTER EN BETER!



Ja...admiraal Nelson en kapitein Crane zijn trots op hun werk.....



...MAAR ZIJ ZIEN DE KLEI-BERG NIET WAARIN DE AFWIJKENDE TORPEDORAKET IS DOORGEDRONGEN.....

Daar beweegt zich een figuur.....duidelijk een menselijke gestalte..... maar toch heel ANDERS dan normaal.....



Indringers...!



Na TWEEDUI-
ZEND JAAR zijn
ze dan eindelijk
gekomen.....



Maar mijn volk is er niet
op voorbereid een moderne,
onbekende wereld te ontmoe-
ten....



Ja.... het is HOOG TIJD, dat ik
eens opduik om te gaan zien wat
voor VREEMDE dingen zich
DAARBOVEN hebben
AFGESPEELDI



De vreemde figuur
duikt op.....

Wat een GEWEL-
DIG vaartuig was
dat.... Het verdween
voordat ik het goed
kon bekijken!
Maar wat is DAT...?



Een kleiner
schip....bijna net
zoals mijn voor-
vaders hadden....



De vreemdeling uit langvervlogen da-
gen zwemt dichterbij.....

Ja....ja! Ze lijken me
INDERDAAD verwant aan
mijn volk, dat beneden
woont! Misschien zijn ze
wel VREEDZAAM!



Plotseling.....

EEN VAL! ZE
ZIJN BOOSAAR-
DIG!



De verbaasde vissers kijken
met open mond toe.....

HEE! We hebben
een MENS gevangen!



Dan....

W-wat draagt hij voor een PAK?

Z-zeg.... wie BENT u, meneer....?



Plotseling raakt de vreemde man, die onder de zee woont, buiten zichzelf van woede.....

ARROOOORRR!

FA-FAN-TASTICO!
Hij heeft de kracht van wel TIEN HAAIEN!!



Een trillende hand drukt op het knopje van een camera.....



Nou....ik hoop dat die foto GELUKT is, Orestes! Want anders zal geen MENS geloven WAT we hier gezien hebben!

J-ja....maar ik kan het ZELF nog bijna niet geloven! W-wat een KRACHT had die man!

Zo gebeurt het, dat Orestes' ongelooflijke foto via allerlei kanalen zijn weg vindt.... tot ze eindelijk in het onderzoeklaboratorium van de SEAVIEW terecht komt....

Merkwaardig!



En ze beweren dat het ding zo sterk was dat het met zijn blote handen een net kapot scheurde!



WACHT 's even....die TREKKEN....

Dat zijn de gelaatstrekken van een oud Grieks ras! Geen twijfel mogelijk.... ik heb ze al eens EERDER gezien...!



De eeuwen door zijn er mysterieuze vondsten gemeld van dit soort mensen....aan de kusten van de Adriatische en Ionische zee....!



Vreemd....

Vreemd genoeg om de Seaview in actie te brengen, dr. Lakot. Zet koers naar dat Adriatische gebied, Lee!



En kort daarop.....

De vissers zagen de
vreemde man twee gra-
den westelijk.....
HIER.....



En langs DIE kustlijn zijn volgens dr.Lake
in de afgelopen eeuwen veel van die
mensen gevonden!

En daaruit zou kunnen blijken, dat - gezien de
oceananstromingen - hun domein zich hier ergens
moet bevinden.... de plaats dus waar ze
VANDAAN komen!



Drie dagen lang doorkruist de Seaview
het betrokken gebied.....

Het klinkt allemaal
erg fantastisch.... maar
ik acht het best mo-
gelijk dat die we-
zens afkomstig zijn
van een wereld ONDER
de ZEE-OPPER-
VLAKTE!



Dan.... op de vierde dag.....



We registreren bewegingen
in de zeebodem, kapitein!
Het lijkt wel of er een
onderzees vulkaan op
uitbarsten staat!

En inderdaad.... de machtige seismografen van de
Seaview liegen er niet om.....



Ja....geen twijfel mogelijk!
Daar beneden is iets aan de
hand....ongeveer TWEE MIJL
ten zuiden van hier! We zul-
len die mysterieuze man maar
vergeten en hier vandaan gaan!



Maar als de Seaview op topsnelheid wil wegvaren.....

KAPITEIN CRANE...!
Kijk eens wat daar
ZWEMT.....en het is
beslist GEEN
VIS!



Goed gezien.... DAT IS
ONZE ONDER--
WATERMAN!



WAT een schouwspel!
En hij zwemt recht op
die gevarezone af! Haal
hem vlug in! We moeten
die arme duivel
redden!



Maar Nautik, de man uit een antieke beschaving,
denkt er heel anders over....

Ze komen.... in
hun glinsterend
REUZEN-MON-
STER...en ze heb-
ben me GE--
ZIEN!



Een reuzen walvis kan
Nautik niet volgen door
die smalle kloof.....



De Seaview schiet omhoog, om niet
tegen de rotswand te botsen.....



.....en dat witte
reuzen-schip van
boven dus OOK niet!



Maar Nautik weet niet waartoe de moderne tech-
niek allemaal in staat is.....

De vliegende duik-
boot, Leel! Dat
slimme kereltje MOET
gered worden....of
hij nu wil of niet!

De Seaview spuwt haar vermaarde
vliegende duikboot uit.....



Ze zweeft de ravijnkloof
binnen.....



De achtervolgde kijkt om..... maar hij schrikt
niet van wat hij ziet.....



Ze komen me nu dus
met een KLEINERE
boot achterna... Maar
dat HELPT ze niet....

....want HIER geeft de reu-
zen-walvis de jacht altijd op!
Waar de ravijnkloof
zich
VERNAUWT!



SMALLE SPLEET!
LEG HAAR OP HAAR
ZIJ, LEE!



Als een glanzende zeemeeuw scheert het
soepele vliegbootje de smalle spleet bin-
nen.....



Dan wordt Nautik wel bang....

H-het vliegt als een
VOGEL.....een vogel ON-
DER de zee! Hoe vreemd...
maar nu ben ik TEN DO-
DE opgeschreven.....!



Maar dan komt het lot de opgejaagde Nautik te
hulp.... Een sterke onderstroom grijpt een vleugel
van de vliegende duikboot beet.....



.....en de grote vogel is
dodelijk gewond....

D-de linkervleu-
gel is afgebroken,
admiraal!
We zijn STUUR-
LOOS!



De vliegboot tuimelt neer op het vreemde, verborgen land onder zee.....

M-MIJN LAND.....MIJN VOLK..... DAT DING UIT DE BOVENWERELD STORT ER BOVENOP!



Dan wordt de wereld van GISTEREN opengereten als een eierschaal door het ding dat afkomstig is uit land van MORGEN....

JIEEEEE! INDRINGERS! VLUCHT NAAR DE VEILIGHEIDSZONE!



Als de hel losbreekt in het bizarre onderzeese rijk
komt Nautik in actie.....

We hebben geluk gehad...!
De indringers zijn in het
ONDERGELOPEN deel
van onze stad terechtgekomen
.....! Maar zouden ze de ramp
overleefd hebben....?

Dan.....

BEWUSTELOOS! Goed....
dan hebben ze onze geheime
onderwaterstad niet kunnen
zien! En als ik ze kan
wegslepen voordat ze weer
bij kennis komen....
dan **ZIEN**
ze 'm ook
niet!

Vlug stap de heerser van het-land-beneden-
de-zee in een luchtsluis, en.....

Haal de getrainde haaien en sleep-
touwen! En repareer intussen de
lava-
koopel....
maar
schiet
op!

Zeker,
Nautik!

Weldra.....

Ruim een mijl van ons do-
mein.... Nog een eindje
verder, dan kan ik de trossen
doorhakken en ze laten
drijven!

Maar op dat moment in de Seaview.....

Een sonarpeiling, sir...
Verscheidene voor-
werpen, die zich
in westelijke richting
bewegen, op een mijl
bakboord!

We zullen
zien!



Even later....

GOEIE GENADE....
de vliegboot!
Beschadigd....en gesleept
door haaien! Maak vlug
een zeescooter klaar!



Binnen enkele minuten naderen enkele mannen van
de Seaview de vreemde stoet....

SCHIET EEN VANGNET
OVER DIE SNUITER...!
KAP DE TROSSEN!



Dan....



En als de vleugellamme vliegboot aan boord is
gebracht van de reusachtige atoomonderzee-
er....

Ongedeerd! Ze zijn
alleen nog wat versuft
van de val!

Mooi!

Oh-h!



We hebben uw waterman gevonden,
admiraal! Het is ONGELOOFLIJK...!
Hij kan onder water ademen door mid-
del van MEMBRANEN in zijn NEUS-
GATEN, die er de
zuurstof uit-
filteren!

Ja....maar WIE... en
WAT is hij eigen-
lijk...



Plotseling...

ALLEMACHTIG!
Hij rukt die hard-
stalen boeien stuk
alsof het schoen-
veters zijn!
PAS
OPI

wordt vervolgd op blz.21

leven in de diepzee



Bij aquanauten, die weken aan één stuk op de zeebodem blijven, kan men psychische eigenaardigheden constateren. Sommigen hechten zich met een merkwaardige genegenheid aan de vissen, die zij vanuit het zee-laboratorium kunnen zien. Soms gaan ze een bepaalde vis, die sterk hun aandacht heeft getrokken, als een soort lievelingshondje of -poes beschouwen....

Ook is het een raadsel hoe het komt, dat een aquanaut, die een paar dagen op de zeebodem heeft geleefd, totaal geen angst meer kent. De bemanningen van de diepzeeduikboten, die van tijd tot tijd afdalen om proviand en post te brengen en dus maar even 'beneden' zijn, zijn zich wel terdege bewust van de gevaren, die hen kunnen bedreigen.

Maar de aquanauten voelen zich na enkele dagen kiplekker in de diepte en lichten makkelijk de hand met de veiligheidsmaatregelen..... vooral als ze temidden van scholen vissen gaan zwemmen. Dan vergeten ze zelfs wel eens hun luchtcilinders.

Het leven onder de zeespiegel schijnt overigens geen nadelige gevolgen te hebben voor de gezondheid van de aquanaut. Als hij weer terugkeert tot de normale leefcondities, blijkt hij — fysiek althans — in blakende gezondheid te verkeren.

De medische autoriteiten zijn het er dan ook over eens, dat de mens zich — dank zij de vindingrijkheid van de moderne wetenschap — volmaakt thuis kan voelen in zijn gloednieuwe omgeving..... DE ZEE!

REEDS IN DE GRIJZE OUDHEID WAS DE MENS nieuwsgierig naar wat er in de diepten van de oceaan te zien was. Volgens de legende liet Alexander de Grote een groot glazen vat maken, waarmee hij zich op de zeebodem liet zakken. Maar het was een legende, want destijds kon men het glas nog niet zo sterk maken dat het de geweldige druk van het water op grote diepte kon weerstaan. Iedere 10 meter namelijk, dat men dieper in het water afdaalt, komt er een druk van 1 atmosfeer bij. Op 400 meter diepte moet een diepzeevaartuig dus bestand zijn tegen een druk van 40 atmosfeer.

In de toekomst zal men wellicht zee-laboratoria in de oceaanbodem verankeren, vanwaar uit het diepzeeeonderzoek kan plaatsvinden. De aquanauten, die daar verblijven, zullen een speciaal gasmengsel inademen dat bestaat uit 4 procent zuurstof, 16 procent stikstof en 80 procent helium. De druk in die diepzeelaboratoria is namelijk zo hoog, dat de normale zuurstofconcentraties op langere termijn een vergiftigende werking kunnen hebben. Maar ook het gebruik van de speciale gasen combinatie heeft tal van eigenaardige gevolgen. Men zal er niet kunnen roken, want er is zelfs niet genoeg zuurstof om een lucifer te kunnen aansteken. Maar het vreemdste effect is wel de uitwerking van de grote hoeveelheid helium op de stemmen van de aquanauten. Omdat helium veel lichter en minder dicht is dan stikstof en zuurstof, resonanceert de menselijke stem op 'n veel hogere toonhoogte dan normaal. De woorden schijnen er veel rapper uit te komen en de mannen 'piepen' tegen elkaar met Donald Duck-stemmetjes. Om elkaar te kunnen verstaan is het nodig, dat men opzettelijk met een diepe basstem spreekt, en ook veel langzamer dan normaal.

De eerste dagen die een aquanaut doorbrengt in zo'n diepzeedrukkabine, kan hij zich heel suf en sloom voelen en misschien zal hij na het eten onmiddellijk in slaap vallen.

Maar hij zal zich spoedig leren aanpassen aan zijn vreemde omgeving.

SPEURTOCHT IN HET ONBEKENDE

DEMONEN van het HEELAL

Doorgedrongen in de duistere, mysterieuze uithoeken van ons grote universum.....steeds op zoek naar meer en nieuwe kennis.... vangt het wetenschappelijke ruimteschip HUNTER 1 op zijn beeldschermen een fantastisch, onvoorstelbaar tafereel op..... De bemanning staat op het punt z'n grootste avontuur te beleven!

Hallo, kolonel.... Ik krijg 23 graden noorder-ruimte-breedte ~~een~~ bijzonder beeld door! Kan niet vaststellen WAT!

Goed! We zullen t op het grote beeldscherm bekijken!

Het is geen planeet.... en ook geen meteoriet! En toch drijft het daar rond in de onmetelijke ruimtezee, kolonel!

Te wazig om het goed te kunnen bekijken, Mike! We moeten er dichterbij! PILOOT! VOLLE KRACHT VOORUIT OP HYPER-DRIVE!

Machtige atoommotoren slingeren de HUNTER 1 voort met de snelheid van een meteoriet, en dan.....

Kolonel Clark....er is een dekplaat gesprongen op het achterschip!

Dat is gauw te verhelpen! Stuur er even een monteur op af!

Een man in een ruimtepak verlaat het luik!
Zijn magnetische laarzen doen hem vastkleven
aan de romp, terwijl hij zijn weg zoekt naar
de kapotte plaat....

Wel, vertel even
hoe het er van
buiten uitziet!

Niks bijzonders,
kolonel! Binnen 'n paar
minuten heb ik dat weer
gefixt! Maar vreemd...ik
heb zo'n raar gevoel...net
of ik hier niet hele-
maal ALLEEN ben...

JIEEE..... een
MONSTER! HET
VALT ME AAN,
KOLONEL!

De arme kerel heeft
natuurlijk last van
RUIMTE-EXTASE...
Kijk voor alle zeker-
heid toch maar even
op de TV!

H-hij verbeeldt het zich
NIET, kolonel!! Het is 'n
ECHT MONSTER!

We kunnen het niet doodstra-
len.... dat zou onze monteur
ook het leven kosten!
Grote genade.... in zijn doods-
angst is hij vergeten de
SNIJBRANDER.....

.....uit te
schakelen!

Te laat..... de vlam
heeft zijn kostuum ge-
raakt! Hij is geëxplo-
deerd!

Maar dan barst opeens het geschut van
de HUNTER 1 los.....

Ja jongens..... midden in
de roos! Er blijft niets over
van dat fantastische
ruimtemonster!



Het monster....het schijnt...VERDWE-
NEN te zijn! Maar we zullen TE PLETTER
SLAAN op dat RUIMTE-EILAND....!!
TREK HAAR OP, PILOOT.....!



Het commando komt te laat, en.....

Botsing nu ON-
VERMIJDELIJK



Maar wéér voelen de mannen van HUNTER
1 niet de minste schok.....

Hoe KAN dat nou? Ons
ruimteschip zou nu allang
een verwrongen WRAK
moeten zijn!

We....vliegen
recht door
het eiland
HEEN!
Ik....ik geloof
dat ik het
antwoord
WEET.....



Dan, als het elektrische systeem weer normaal
begint te functioneren.....

Heren.... wij waren allemaal
ten prooi aan een zinsbegoo-
cheling.... Die monsters...dat
eiland....het waren RUIM-
TE-LUCHT-spiegelingen!

Natuurlijk!
Daarom ving
de radar ook
niets op!
Er WAS ge-
woon NIETS!
En ons elek-
trische sys-
teem raakte
defekt door
die spiege-
lings-
atmosfeer!



Vrijwel dezelfde soort fata morgana's, die we
op AARDE kennen! Alleen werd de lucht-
spiegeling HIER veroorzaakt door de weer-
kaatsing van het licht van een of andere
VERRE PLANEET!

WAUW! We hebben in ieder
geval weer iets te vermelden
in het logboek van Hunter 1!



het bewoonde DIEPZEE-EILAND deel 2

Met ongelooflijke kracht verbreekt Nautik, de man uit de geheimzinnige onderzeese wereld, zijn boeien en wil de bemanning van de SEAVIEW te lijf gaan.....

Grote goden!
Hij is zo sterk als
een BEER! HET
KALMERINGS-
PISTOOL, LEE!
VUUR EEN IN-
JEKTIE OP 'M
AF....VLUG!



Snel verspreidt het sterke
serum zich door de
bloedbaan van
Nautik.....



DE VIER VERDEDIGERS vormen een geweldig super-team



Ik vertrouw u, Nautik!
En u moet ONS vertrou-
wen! Wij willen u en uw
volk alleen maar HELPEN
Een vulkaanuitbarsting
bedreigt het gebied
waar u woont!

Vreest niet, admiraal!
De oceaanbodem beeft
al eeuwenlang, zonder
dat het tot een uitbar-
sting komt!



En later, als Nautik onderzocht wordt door een
aantal vooraanstaande geleerden.....

Wij willen alles over de achtergrond
van uw beschaving weten, Nautik! Hoe
die er gekomen is! En waar
uw stad precies gelegen
is!



STOP! Ik zal u alles vertellen..
behalve WAAR mijn volk
woont! Dat zou de ondergang
van mijn mensen zijn! Het be-
gon allemaal 2000 jaar gele-
den!



Mijn voorouders woonden op een schiereiland,
niet ver van deze stad vandaan.... Zij leefden in
konstante angst voor de vulkaanberg Targos....

Targos
GROMT
weer!

Eens zal haar vuur-
tong onze stad ver-
nietigen!



Zo gebeurde het, dat er een grote be-
schuttende koepel werd gebouwd, in twee
gedeelten, die onze stad tegen de gloei-
ende lava moest beschermen.....



'Een eeuw lang werden telkens als Targos zijn
vuurbollen uitspuwde, de beide koepeldelen
tegen elkaar aan geschoven om de belangrij-
ste gebouwen van de stad te beschutten.....



'En zolang Targos woedde, ging het gewone
leven in de stad onder die koepel zijn normale
gang....



Ja, mijn voorouders
voelden zich veilig onder
hun beschermende koepel! En op die manier
leerden zij leven
met hun vuur-
spuwende buur-
man Targos!



Zij konden niet weten, dat op zekere dag al zijn in-
gewanden zouden uitbarsten, in een zee van gloeien-
de lava.....



'Haastig werd de grote koepel
weer gesloten..... maar DEZE
keer beefde de aarde hevig en een
van lava bedekte alles met
een dikke laag.....



'Bedolven, afgesloten in een graftombe van
lava brak het overkoepelde deel van de stad
van het schiereiland af en dreef de zee in!



'Drie dagen lang hield de lucht in de koepel het stads-
deel drijvende.....



'Maar ten slotte zonk het naar de bodem van de
ocean, waar het zich vastzette.....



'In hun onderwaterstad hadden mijn voorouders zuur-
stof om te ademen..... en voedsel ■ water!'

Mijn volk.... wij zijn op
de bodem van de zee! Het
lot heeft beschikt dat wij
nog leven! Maar nu moeten
wij de middelen vinden om
te **BLIJVEN** leven!



Mijn voorouders speelden het klaar om zich daar in
de zee te handhaven! Z-zij waren alchimisten..... Z-
zij maakten wetenschappelijke vorderingen..... ■ Z-zo
leefden zij..... generatie..... na generatie.....



Z-zij leerden zuurstof fabriceren uit zeewier..... Z-ze
hebben zich bijna net zo ontwikkeld als u daar boven
de zeespiegel..... maar.....maar ik ben de enige.....
d-die buiten o-onze stad.....kw-kwam.....



Hij is ziek,
Lee!



Kort daarop, als de Seaview zee kiest....

Volg hem met de sonar, Leel! En hoe ■ het gesteld met die onderzeese vulkanische storing....?

De seismograaf registreert lichte bevingen, sir....die in hevigheid TOENEMEN...!



Blijf een halve mijl achter hem! Als hij merkt dat wij hem volgen, zal hij ons ontglippen.... en hij MOET ons de weg wijzen naar die onderwaterstad...!



Twee uur lang volgt de Seaview de sonarsignalen, en dan....

Hij ligt stil, sir.... precies 600 meter VOOR ons!



Volle kracht! Hij moet bij de stad zijn!

Even later....



NATUURLIJK!
Die berg klei die ■ zagen toen we schietoefeningen deden! Dat moet de met lava bedekte koepel van de stad zijn! We gaan naar buiten, Leel!

Maar als zij hun duikerspakken aan hebben....

We moeten Nautik dwingen ons zoveel mogelijk mensen te laten redden en....WA....?

'n SCHOK!





De zeebodem beeft en trilt.... alsof er een reuzenhand aan schudt!

ADMIRAAL! DE NAALD IS HELEMAAL DOORGE-SLAGEN! IK DENK DAT DIE ONDERZEESSE VUL-KAAN OP SPRINGEN STAAT...



Een nog sterkere schok doet de zeebodem schud-den.... Kolkende maalstromen geselen en beuken de Seaview met enorme kracht....



W-we zijn te laat, Lee...

De seismograaf registreert enorme schokken!



VOLLE KRACHT ACHTERUIT!



En in de machtige atoomonderzeeër....

D-dat is de derde schok...en veel méér kunnen we niet hebben....!



Plotseling, twee mijl aan bakboord,
barst de angstaanjagende onderwater-
vulkaan uit elkaar.....

VARROOM!



De zeebodem splijt open.....en uit de diepste diepten komen
krachtige springvloed opwellen, die naar alle richtingen
uitstromen.....

ALLE MOTO-
REN..... volle
KRACHT!

Terwijl de Seaview naar de oppervlakte schiet, wordt Nautik's onder-
waterwereld losgerukt van de oceaanvloer.....



De lucht in de met lava bedekte koepel
drijft de antieke stad naar boven.....



En eindelijk komt de oeroude beschaving, die
zo lang in de beschutting van de oceaan heeft
geleefd, boven water..... in de open lucht.....

N-Nautik's antieke stad.... Ze
is losgescheurd v-van de oceaan-
bodem! Niet te G-GELOVEN!
Moet je dat ZIEN....!



Dan, als de bemanning van de Seaview aan dek stormt.....

Daar is Nautik!
Hij LEEFT
nog!

Allicht! Hij is de
enige, die zich kan
aanpassen aan de
buitenwereld! Strijk
vlug een sloep!

Maar als de reddingsboot de ten dode opgeschreven eilandstad nadert.....

ADMIRAAL.....d-de stad
verpulvert gewoon.... Ze vergaat
tot STOF.....en kijk NAUTIK....!

Hij WUIFT...
alsof.....

...hij AF-
SCHEID neemt!

Het eiland zinkt
weer.... Waarom
probeert hij er niet
VANDAAN
te komen..?

En als de zee zich op-
nieuw sluit over de
antieke
stad.....

Hij WILDE niet gered
worden, Lee! Hij hoorde
bij zijn eigen volk....daar op
de bodem van de zee! Hier
bij ons boven heert hij
niets meer te zoeken,
nu zijn eigen we-
reld is vergaan!
Hij is liever alleen
DAAR...dan bij
ons!

Vreemd..... de ene vulkaanuitbarsting dreef Nautik's
beschaving de zee in.... en een ANDERE eruptie
maakte er een einde aan! Maar we moeten hier weg,
Lee! De Seaview heeft nog heel wat voor de boeg!

VOYAGE TO THE BOTTOM OF THE SEA

de zee onderzocht



Om de reacties van de mens op het leven onder water te meten, worden aquanauten uitgerust met elektroden, die hun breingolven registreren.



Die reacties worden vastgelegd in een laboratorium, boven de zee, waar alle gegevens over mensen en machines worden verzameld, die van belang zijn.



Aquanauten verzamelen monsters van afzettingen op de zeebodem. Door bestudering van deze sedimenten kan men de geologische historie vaststellen.



De geleerden nemen ook proeven in onderzeese kassen om na te gaan of men met kunstlicht eetbare planten op de zeebodem kan kweken.



Men neemt ook proeven met het opslaan van voedsel in zee. Maar de druk is daar beneden zo groot dat normale voedselblikjes het begeven.

je ruikt
het
KRUIT
in

SHERIFF CLASSICS



**BIJ ELKE
CLASSICS-DEALER**

75
cent
12 Fr.